



BULLERÖ





Vågorna piskar mot rutan för det blåser rejält. Kapten styr med van hand taxibåten in i Bullerös hamn Hemviken. Tillsynsman Jan Olsén tar emot på bryggan och visar vägen till de röda husen där gästerna får bo. Några av öns får hälsar också nyfiket och följer oss den lilla biten till inkvarteringen. Barnen blir förtjusta och sparkar genast av sig skorna och slänger ryggsäckarna på marken. Äntligen får de springa fritt och andas den friska havsluften. Det finns nog en naturromantiker i alla föräldrar och har man sina barn bland avgaserna i staden känns det extra bra att kunna ge sig iväg ut i friska luften på helgen. Att det dessutom är enkelt att ta sig hit och inte dyrt att övernatta gör att de flesta har råd att unna sig en tur till Bullerö.

Det är som att komma till en annan värld när vi kliver in i 1700-tals-huset där vi ska sova. Det är enkelt inrett och vatten hämtar man från brunnen. Det gäller att ha tillräckligt med mat med sig för det finns ingen affär i närheten. Man bor i någon av de två röda stugorna som ligger mitt emot varandra. I den ena finns sex bäddar i två rum och i det andra, lite större huset, är det två rum med fyra bäddar i varje. Mellan husen finns en gräsmatta med skuggande lönn och bänkar där man kan slå sig ner.

En gång i tiden fanns det bofasta på Bullerö. På 1800-talet levde 14 personer på ön. Livet var hårt men det fanns mat så man behövde aldrig svälta. Man fiskade, sköt säl och fåglar som det fanns rikligt av. Hade man tur fanns det älg och rådjur på ön och då kunde man torka kött och ha hela vintern. Någon häst hade man inte utan man fick själv ställa sig bakom plogen för att plöja den lilla jorden som fanns mellan bergsknallarna. Familjen Åkerlund var den sista bofasta familjen här. När pappa Carl Gustaf dog 1908 ville barnen in till staden och söka lycka. Familjen sålde Bullerö och 200 småöar till konstnären Bruno Liljefors för 20 000 kronor.

Bullerö ligger långt ut i havsbandet och har en mycket speciell vegetation. Ön är stor, cirka två kilometer lång och mycket kuperad. Att vandra omkring lite planlöst är svårt för det är vildvuxet och smårigt. Det finns gott om flata klippor där man kan sola och bada och titta på horisonten. Över klipporna växer vindpinade björkar och ljungen lyser lilarosa i skrevorna. Man kan hitta hjortron här och gråstenslava gör mönster på stenarna. Det påminner mycket om naturen i fjällen. På berget söder om byn är utsikten makalös. I öster ser man Revengegrundet och ännu lite längre ut ligger Almagrundet. Att åka ut hit ger frid i stressade storstadsmänniskors själ. Eller som Albert Engström, som ofta var på besök, skrev: «koncentrerad lycka i den orörda heliga naturen».



BRUNO LILJEFORS JAKTSTUGA

År 1909 lät konstnären Bruno Liljefors bygga en jaktstuga i viken Rävängen en bit från byn. Han uppförde också en ateljé på klipporna med utsikt över fjärden. Den har tyvärr raserats av väder och vind. Hans liv med konstnärskollegerna i »Bullerölaget« är mytomspunnet. De festade och jagade ihop på ön. I sällskapet fanns namn som Albert Engström, flygbaronen Carl Cederström samt konstnärerna Axel Sjöberg och Anders Zorn.

Bruno Liljefors levde ett brokigt liv med en ständigt osäker ekonomi trots att han var en framgångsrik målare redan under sin livstid. Han var gift med två systrar, först Anna och sedan Signe, och hade många barn. På somrarna höll familjen till på ön medan pappa Bruno målade. Det sägs att han slängde ut tre kilo strömming om dagen till måsarna för att kunna iaktta deras rörelser. Förutom de vilda djur som redan fanns ville han ta ut en tiger och placera i ljunger men fick inte tillstånd. En brunbjörn från Skansen fick han i alla fall låna och den sågs lufsa runt bland idegranarna på ön. Men när den tog sig in i källaren och åt kött fick den skjutas då den blev farlig för barnen. Idag är jaktstugan ett museum med olika utställningar om skärgårdens natur och kultur.

ZARAHS STRAND

År 1923 köpte finans- och tidningsmannen Torsten Kreuger Bullerö av Bruno Liljefors. Han var bror till affärsmannen Ivar och under en period mycket välbärgad. Pengarna spenderade han friskt bland annat på Bullerö. När artisten och stjärnan Zarah Leander skulle komma på besök anlade han en sandstrand i en vik. Hon ville nämligen inte bada från klipporna. Champagnen flödade under denna period och filmstjärnor som Errol Flynn och Charlie Chaplin kom på besök med sina lustjakter och ankrade i viken. Våldigt exotiskt förtjusande tyckte Hollywoodstjärnorna om Bullerö. När brodern Ivar sköt sig i Paris raserades Torstens ekonomi. Han fick stora problem och hamnade till och med i fängelse en period. Men han ville inte sälja sitt älskade Bullerö till vem som helst. År 1967 erbjöd han staten att för en mindre summa köpa öarna mot att de skulle förbli orörda och räddas åt eftervärlden. Naturvårdsverket tog över ön som numera förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Tack vare detta kan vanliga barnfamiljer numera bada vid Zarahs strand.

JAKTSTUGAN



BULLERÖ

BO

Bullerö Gästhem
Tel 08-571 590 92,
070-622 31 37, 070-377 39 20
Antal bäddar 14

RESA

Taxibåt (Stavsnäs båttaxi) från
Stavsnäs (buss från Slussen till
Stavsnäs). M/S Waxholm III
besöker Bullerö under sin
kryssning.

ÖVRIGT

All mat måste tas med, det
finns inga restauranger eller
affärer

Vedeldad bastu vid Hemviken
med ett av skärgårdens vackraste
lägen. Bokas genom lista vid
bastun.

